

IN ANDERMANS TUIN
IS HET PAS ECHT

Vakantie

Als tuinliefhebber bij een ander in de tuin kijken is altijd fijn. Je doet inspiratie op, leert iets bij en voert een goed gesprek over het wel en wee van het tuinieren. Dus hoe mooi is het om te logeren bij een tuinliefhebber? Katja Staring probeerde het uit bij één B&B en bezocht er nog drie.

tekst KATJA STARING | beeld JASKER KAMP

Er zijn mensen die houden van interieurs en woonbladen, die smullen van 'binnenkijkers' en het liefst bij iedereen door de gordijnen spieden. Maar ik heb een grote voorliefde voor tuingluren. Waarom? Omdat ik wil weten wat iemand voor stijl heeft gekozen, hoe iemand is omgegaan met de aanwezige elementen en wat de vondsten en krijgertjes waren die de tuin hebben gemaakt tot wat-ie nu is. Ik wil horen over moeite, teleurstelling en vreugde om een plant. Ik wil weten wat er is omgegooid of juist gelaten. Ik wil iemands fantasie en creativiteit zien, en in een tuin is dat vaak zoveel duidelijker; een tuin is nu eenmaal geen designkeuken, maar heeft een eigen wil. De eigenaar probeert er enigszins regisserend zijn paradijs van te maken. Die jarenlange toewijding van al dat bevlogen geploeter boeit mij mateloos. Dus wakker worden in andermans tuin, ja, dat lijkt me wondermooi. Ik vroeg allerlei bekenden en vrienden om tips en kwam zo tot de selectie van deze vier B&B's met een aantrekkelijke tuin.

Tip

Tuingroepen kunnen vanaf het voorjaar terecht in de tuin van De Olde Veld Hoeve, ook houden Chantal en Gerard regelmatig een open tuin.

BEZOEKTUINEN IN DE BUURT

- Kwekerij De Botterhutte, www.debotterhutte.nl
- Moestuin en stinzentuin bij Kasteel Hackfort, www.achterhoek.nl/landgoed-hackfort
- Vogeltuin Natuurlijk BUITEN, www.natuurlijkbuiten.nl



De Olde Veld Hoeve

Op een zonnige midzomermiddag tuf ik naar Hengelo in Gelderland, waar Chantal Liesveld en haar man Gerard mij warmhartig ontvangen in hun B&B. Meteen word ik mee de tuin in genomen waar we uiteindelijk pas tegen tien 's avonds weer uit vertrekken, zoveel blijkt er te zien, te bespreken en uit te wisselen.

Eigen sausje

Oorspronkelijk komt Chantal hier uit de Achterhoek, ze keerde er vijf jaar geleden vanuit de Randstad terug met Gerard. In deze honderd jaar oude boerderij betrokken ze de verbouwde deel om het voorhuis als verhuurappartement in te richten. Het paar doopte de boerderij om tot De Olde Veld Hoeve. "Omdat we beiden 'veld' in onze achternaam hebben, ik heet oorspronkelijk Barneveld en Gerard heet Liesveld", legt Chantal uit. "De vorige bewoonster was een tuinliefhebster met verstand van planten, dat ontdekten we meteen. Sommige planten hebben we behouden, sommige hebben we verzet, andere hebben we verwijderd. We gieten er ons eigen sausje over en passen langzaam alles aan onze smaak aan."

Achter het huis bevindt zich een hof met organische borders vol bijzondere planten. Chantal: "Daar doen we steeds aan 'landjepik'. Gerard plagt er met de spade gestaag wat stukken af. Zo maken we er weer een bordertje bij. Langzaam wordt het gazon een graspad in plaats van een open vlakte." Zo ontstaat een tuin vol organisch gevormde eilandjes met vaste planten in een bepaald ritme. Ik ontdek de voor mij nieuwe *Lavatera* 'Lilac Lady', een wuften lila schoonheid. Ik zie allerlei bijzondere combinaties, kleuren en vormen, zoals het bijzonder generfde blad van het Balkanvergeet-me-nietje, de *Brunnera macrophylla* en het getakte silhouet van de bloeiende geitenbaard *Aruncus dioicus*.

Wilde weide

We praten over de aanpak van de borders, Chantal wil een wat andere koers inslaan, vraagt tips en ik denk mee. Vervolgens lopen we de rest van het terrein op. Aansluitend

ligt er een parkachtige tuin met een grote weide vol oude bomen, met hangmatten tussen de lijsterbessen, zithoekjes én een moestuin. Daarachter strekt zich een wilde weide uit en dáárachter zelfs een eigen bos! "Hoe meer je van het huis af loopt, hoe wilder en meer *laissez-faire* het wordt." Daarom laat ze ook de kippen los lopen. "Ze zijn de vijand van de siertuin, maar het is te charmant dat ze hier kunnen scharrelen. Ze nemen vaak een zandbad tussen de courgettes - zo grappig om te zien." 's Avonds maak ik een rondje voor het slapengaan. Ik kijk uit over de velden, neem plaats op het bankje onder de oude bloeiende en zoemende kastanje en loop een rondje door het bos. Als ik dan uiteindelijk het frisse kussen ruik en in slaap val, zijn de tuin én de eigenaars al bijna oude bekenden.

Tijdelijke tuin

Wanneer ik 's ochtends uitgeslapen het gordijn openschuif, kijk ik de melodieuze achtertuin in, met daarachter uitgestrekte weilanden en boerderijen aan de horizon. Er sliert nog wat ochtendmist langs de stille borders. In het tuintje bij 'mijn' oude voorhuis geniet ik onder de oude perenboom van mijn ontbijt. Ik heb frambozen geplukt uit de moestuin (dat mocht van Chantal!) en zit hier op mijn dooie gemakje. Het eerste wat ik zelf thuis 's ochtends doe, is buiten de tuin begroeten en meteen wat onregelmatigs wegplukken. Dus weet je wát zo geweldig is aan wakker worden in andermans tuin? Dat je volop kunt genieten van wat een ander heeft gecreëerd en dat je niet zelf meteen begint te wieden en knippen, of klusjes ziet. Je kunt je onbekommerd laven aan het groen, aan de bloemen en planten die een ander heeft geplant, grootgebracht, bedwongen en geregisseerd. Jij hoeft hier niets. Zorgeloos kom je éindelijk eens tot rust in je tijdelijke tuin. Dus ik kan het iedere lezer aanraden: ga eens bij een andere tuinier logeren voor het echte *dolce far niente*. In andermans tuin is het pas echt vakantie. ▶

www.benbdeoldeveldehoeve.nl



De Molenbergh

Laat je in slaap sussen door kwakende kikkers, terwijl je uitrust in een bijzondere ronde tent, te midden van een groene oase met sauna en buitenkeuken. Dat kan in het Zuid-Drentse plaatsje Berghuizen, bij Jaap en Janet van der Molen. Na een lange oprijlaan met beuken, elzen, eiken en berken, rijdend langs een wei met twee shetlandpony's, beland je bij hun mooie oude Drentse boerderij. Jaap: "We zochten een echt fijne plek in het groen, waar gasten én wijzelf graag zouden buiten zijn." Uiteindelijk kwam het paar in Berghuizen terecht bij een rietgedekte woonboerderij met inderdaad véél groen eromheen. "We vonden het eigenlijk bijna te groot, 1,25 hectare!", vervolgt Janet. "Maar daardoor hebben we juist van de uitgestrekte weide achter het huis een prachtig natuurgebiedje kunnen maken, omzoomd door vogelbosjes en takkenrillen. We hebben de daar al aanwezige paddenpoel dieper uitgegraven en een heuvel van het vrijgekomen zand vol klaprozen, margrietten en vingerhoedskruid gezaaid."

Outdoor master bedroom

De twee hadden eigenlijk alleen het authentieke voorhuis in gedachten als Bed & Breakfast-accommodatie. Dat werd door Janet zorgvuldig ingericht in boerenstijl met nostalgische curiosa. Maar toen ze in dat natuurgebiedje achter het huis een saunakeet hadden geplaatst voor gasten en zochten naar een relaxruimte, stuitten ze op een tweedehands yurt, een ronde tent uit Mongolië. "Die paste er precies bij. En toen dat ding er stond, vroegen gasten die in het voorhuis zaten: joh, mogen wij eens een nachtje slapen in die tent? En zo is het eigenlijk vanzelf gebeurd dat we ook de yurt gingen verhuren als overnachtingsmogelijkheid." De ronde tent functioneert als een outdoor



'Mogen wij eens een nachtje slapen in die tent?'



Tip

Vlakbij ligt het stilste gebied van Nederland: het Dwingelderveld, met mooi bezoekerscentrum met insectentuin.

'master bedroom' en verder zijn gasten hier de hele dag buiten. Jaap en Janet hebben een composttoilet neergezet, een buitendouche gemaakt en een buitenkeuken getimmerd. Janet lacht: "Mensen komen aan met allerlei plannen. Ze willen adressen van restaurants, tips voor musea en wandelroutes, maar uiteindelijk blijven ze allemaal hier hangen. De mooiste plek om uit eten te gaan is hier, roepen ze dan, terwijl ze het nummer van een bezorgdienst vragen. En vervolgens hangen ze hier gewoon vier dagen in hun badjas rond, haha. Ze duiken in de sauna en de poel, maken een vuurtje, stoken het kachelkje. Dat is het. Deze plek geeft rust." Jaap: "Het heeft

hier iets meditatiefs. Zelfs de kwakende kikkers in mei en juni blijken kalmerend, lezen we terug in het gastenboek."

Grote boerentuin

Toch is natuurlijk ook het voorhuis nog in trek om te logeren, daar kun je met vier tot zes gasten verblijven. Je hebt er direct toegang tot een grote boerentuin, met vier klassieke knotlindes en een buxusperk vol rozen. Er staan fruitbomen en allerlei bloeiende heesters. In het vroege voorjaar is het gras aan de voet van de 160-jarige groene beuk bezaaid met sneeuwkllokjes en krokussen en in de zomer mag je courgettes of frambozen oogsten uit de belendende

moestuin. Verder groeit, bloeit en scharrelt er van alles. Jaap: "Wij hebben een bepaalde kijk op tuinieren. We geven terug aan de grond wat we eraf halen, maken onze eigen compost, stapelen takkenrillen waar insecten, vogels, egels en veldmuizen kunnen schuilen, gooien de as van de kachel in de moestuin." Janet: "En verder kan Jaap hier lekker snoeien en houthakken en ik begin nog wel eens aan een ludiek project, zoals tuinieren op strobalen. Maar afgelopen zomer was het zo druk met alle vakantiegangers die naar Drenthe kwamen, dat dat er een beetje bij inschoot." ▶

www.molenbergh.nl

Foto: Katja Staring



BEZOEKTUINEN IN DE BUURT

- Biodynamische kruidenkwekerij Het Blauwe Huis, www.hetblauwehuis.nl
- Tuinen Mien Ruys, www.tuinenmienruys.nl/nl
- Luie Tuinman, www.deluietuinman.nl
- De tuin van Joke Kuiperij, detuinvan.nl



‘Het zit hier vol vogels, vlinders en ander wild gespuis’



Garden Guesthouse

Als je bij Thea en Dirk van Maldegem in de tuin ontwaakt, dan hoor je en ruik je de natuur direct. Het zit er vol vogels, vlinders en ander wild gespuis, want de eigenaren zijn in de loop der jaren steeds ecologischer gaan tuinieren. Bij Oostkapelle beheren ze deze 3.000 vierkante meter, waarvan twee derde het domein is voor hun B&B-gasten. ‘Jaren geleden zochten Dirk en ik een huis met een grotere tuin. Toen hebben we eigenlijk een tuin gekocht met een huisje erbij’, vertelt Thea. Ze mochten een stukje aanbouwen en verbouwen de typische Zeeuwse boerenschuur tot logeerappartement voor familie. Thea: ‘En ik gaf daar als hobby bloemschikcursussen, maar ook buiten aan lange tafels.’ Toen de kinderen het huis uit gingen, begonnen ze met de B&B, nu twintig jaar geleden. ‘Het is zo leuk om te doen. We zijn daar simpel mee begonnen en hebben steeds wat verder verbeterd tot het goed was. Dubbele beglazing erin, fijne bedden, mooie meubels. Bij ons geen nostalgie of hypermodern interieur, maar gewone gezelligheid. Wij vinden het belangrijk om het mensen naar de zin te maken. Daarom zijn we altijd aan het kijken en voelen of de sfeer goed is. Sommige gasten komen hier inmiddels al jaren.’

Loslaten

Toen de twee hier begonnen, troffen ze een verwaarloosde tuin aan. Thea: ‘Ik ben op het zicht begonnen en had een cottage-tuin voor ogen. Dat is ook gelukt. Maar de laatste jaren laat ik steeds meer los. Ik vind het heerlijk om in de tuin te werken, vind dan echt rust, maar het hoeft niet piekfijn in orde te zijn. We tuinieren nog steeds grotendeels voor de natuur. Met bloemen voor bijen en vlinders, voedselbomen voor

vogels, met hoog gras en wilde kruiden. We kiezen steeds meer een ecologische aanpak. Toen ik met de tuin begon heb ik een natuurgidsencursus gedaan van het IVN. Ik zag zo veel en wilde meer weten over al dat dierenleven in de tuin.’

Soms komt het voor dat gasten meer in de tuin beleven dan de eigenaren zelf. Thea, een beetje verongelikt: ‘Dan hebben zij de koninginnenpage gezien, die wij net hebben gemist. Of zij hebben de jonge kwikstaarten zien uitvliegen en daar foto’s van. En wij hebben dat dan nét gemist!’

Bloemschikken met potten

Topstuk in de tuin is de prachtige berceau, een ronde bogenhaag van leipen. Die gaan in de taart of stoofpan. Naast het planten van enkelbloemige dahlia’s en het verzorgen van de open rozen, zaait Thea ook veel. Zinnia, bronzen venkel, kattensnor. ‘Dat geeft een prachtig beeld. Ook groepeer ik graag potten. Dat is als bloemschikken met vormen en kleuren. En elk jaar doe ik dat weer anders.’ ▶

www.gardenguesthouse.nl



BEZOEKTUINEN IN DE BUURT

- De Romantische Rozentuin, www.romantischerozentuin.nl
- De Creatuin, www.beukenlaancrea.nl
- Tuin de Pionier Ster, www.tuindepionierster.nl
- Tuin 't Hofje, www.tuinthofje.nl



De Hoestinkhof



Na een nachtje logeren in de voormalige koeienstal of het oude bakhuis word je wakker met uitzicht op het glooiende land, waar de koeien grazen. Welkom in buurtschap Stokkum, met monumentale boerderijen, zoals de 19e-eeuwse Hoestinkhof, met theetuin, kruidentuin en rozentuin. "En een echte Twentse boerentuin, zoals het hoort, met hortensia's en hagen van beuk en meidoorn", aldus eigenaresse Diane Bokkinga.

Losse boerenstijl

Er staat een oude Londense taxi in het gras voor de boerderij. Voor eeuwig geparkeerd, alsof de gasten die hier door de chauffeur zijn gebracht voor altijd zijn gebleven. "Dertig jaar geleden kochten mijn schoonouders deze boerderij uit 1888 van de laatste erfgenamen van een Twentse boerenfamilie, twee vrijgezelle broers die aan onderhoud niet veel hadden gedaan", vertelt Diane. Haar schoonmoeder heeft destijds de boel 'ontgonnen'. Zij heeft de tuin aangelegd, met een kruidentuin en rozentuin. Diane: "De tuin heeft een losse boerenstijl, niet op kleur beplant, maar

wel geordend met hagen van buxus, beuk en meidoorn. Ook staan er uiteraard allerlei fruitbomen rond het erf, een walnotenboom en verder de gebruikelijke eiken. Daaromheen liggen weilanden van de omringende boeren, waar de koeien lopen." Het uitgestrekte grasland wordt gebruikt als terras, overal zijn zitjes.

Thee & tuinclubs

"Mijn schoonouders hebben er destijds meteen een logeerboerderij van gemaakt. Ik ben getrouwd met hun oudste zoon en wij hebben het bedrijf inmiddels alweer vijftien jaar geleden overgenomen. We hebben tien kamers en een theeschenkerij en twee jaar geleden hebben we het bakhuis omgebouwd tot een B&B met drie tweepersoonskamers.

Hier komen mensen voor de rust van het platteland. Ook ontvangen wij veel tuinclubs die de Twentse tuinen gaan bekijken, want de stal is in z'n geheel ook als groepsaccommodatie te huur." Diane biedt in haar theehuis allerlei heerlijkheden. Zo kun je een high tea of afternoon tea bestellen en in de weekenden een gevulde rieten picknickmand. "We werken ook samen met een deux-chevauxverhuurder in de buurt. Dan toer je met een lelijk eendje rond, laad je hier die mand met allerlei lekkers en in kun je je kledje bij Huis Verwolde in de prachtige landhuistuin uitspreiden. Da's echt genieten van Oost-Nederland." ♦

www.hoestinkhof.nl



Tip
Langs De Hoestinkhof loopt de mooiste wandelroute van Nederland: de Twentse Wallen-wandeling, die over de Markelose Berg (40 meter) leidt.

BEZOEKTUINEN IN DE BUURT

- Erve Odinc, erveodinc.nl
- Huis Verwolde, verwolde.glk.nl
- Kasteel Warmelo, www.kasteelwarmelo.nl
- De Wiersse, www.dewiersse.com

'Hier komen mensen voor de rust van het platteland'